

Heaven is where the police are British, the cooks French, the mechanics German, the lovers Italian and it is all organised by the Swiss. Hell is where the chefs are British, the mechanics French, the lovers Swiss, the police German, and it is all organised by the Italians.



MORTIMER LAIDLAW
UNDERTAKER
SATISFACTION GUARANTEED
THE LAST FRIEND TO LET YOU DOWN

8



Zal ik dan nu nog even de theorie doen?



Iedere keer als ik olie wil verversen
ligt de hele spoelbak vol met theebladeren!!

Hoi, daar ben ik dan weer, Isaac Ronie, het clublid dat nog maar pas lid is van de club, maar er zich al wel behoorlijk thuisvoelt.

Wat ik tot op heden van de club gezien en gehoord heb lijkt de basis te worden voor een lange relatie. Neem nou bijvoorbeeld de laatste SG, ik was er diep van onder de indruk. Wat zeg ik, ik was er door ontroerd, volop post van dames uit de club. En geen dames zoals je ze tegenwoordig bij bijna alle politieke partijen of verenigingen ziet, je weet wel, van die tuinbroektypetjes met daaronder een T-shirt en met zonder B.H. die altijd vooraan staan om lege klanken te laten opboeren. Nee, die typetjes heb ik gelukkig bij onze club nog niet waargenomen (je ziet het, ik schrijf al **onze club** !!). Nee, bij onze club heb je nog dames zoals Jolande die het vol trots heeft over haar "**PRINS ROB OP Z'N STALEN ROS**", of een dame zoals José, die de eer van het 't eerst lezen van de SG overlaat aan man Jan. Kijk, dan denk ik, daar heersen nog de juiste verhoudingen. Denk nu niet dat ik seksistisch ben of vrouwonvriendelijk. Zeer zeker niet, in tegendeel zelfs, juist ik ben degene die de vrouw altijd in haar eer laat en haar bovenal respecteert. Om een voorbeeld te geven, ik zal me bijvoorbeeld thuis nooit bemoeien met de afwas of met het stofzuigen. Ik weet gewoon dat zij daar stukken in beter is dan ik dat ben, die eer laat ik dan ook haar. Of het opruimen van de schuur, dat laat ik moeders doen want zij kan dat veel beter dan ik dat kan. Natuurlijk hangt er dan wel eens een stukje gereedschap niet op de juiste plaats, maar ik zal de laatste zijn die daarover zal gaan lopen zeiken. Nee, ik ken de natuurlijke kwaliteiten van de vrouw en weet wanneer ik m'n meerdere ergens in moet erkennen.

Het is eigenlijk best wel grappig om te kunnen concluderen dat de liefhebbers van motoren uit de jaren 50 ook qua mentaliteit in die jaren zijn blijven hangen, ook nog getrouwd zijn met dames die dat feilloos aanvoelen en zo dus harmonieus samenleven.